

In een uitzending van Zendtijd voor Kerken stonden we stil bij Mat.28:20.
We zongen Psalm 81:4,8,9, Gezang 296 en 398:5,6,7, EL 434a en Opwekking 575, 695 en 717

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) ging als jongetje van 17 theologie studeren. Zijn vader raadde het hem af. De kerk is een bekrompen vereniging, wat moet je daar? Dietrich wordt toch predikant. Hij treft inderdaad een bekrompen vereniging aan van mensen die óver Jezus Christus praten in plaats van het lichaam van Jezus Christus te *zijn*.

Dietrich is niet bang. Hij schopt heilige huizen omver – ook die van Nazi-Duitsland. Hij komt voor Joden op. In 1944 wordt hij verdacht van een aanslag op Hitler en hij belandt in de Gestapo gevangenis in Berlijn. Hij smokkelt een brief naar buiten, gericht aan “mijn liefsten” (moeder en verloofde) met daarin het lied (Gezang 398 Liedboek) dat eindigt met de woorden:
*God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons, elke nieuwe dag.*
In april 1945 wordt Dietrich opgehangen in Beieren.



Hoe kun je zo'n lied schrijven als de wereld in brand staat, als je eigen kansen minimaal zijn? Als de soldaten uit jouw land rond marcheren met diezelfde woorden 'Gott mit uns'! Waar is God als je Hem nodig hebt?

Jezus zegt: “Ik ben met jullie” – maar Hij zegt het uitgerekend als Hij afscheid neemt. Onbeholpen discipelen horen het aan. Sommigen twijfelen.

Zou het kunnen zijn dat Bonhoeffer de belofte van Jezus op waarde geschat heeft? Dat hij de gigantische dynamiek gevoeld heeft van de woorden er omheen? Over op weg gaan, anderen voorhouden wat Jezus heeft voorgehouden? Leerlingen van Jezus máken zich geen zorgen, die drágen zorg. Zij hebben God lief boven alles en de naaste als zichzelf. Ze denken niet in 'wij' tegenover 'zij'.

Als Jezus zegt dat Hij met hen is, bedoelt Hij niet: Ik kruip met jullie weg uit de boze wereld – maar juist: Ik ga met jullie de boze wereld in! Het gaat Jezus om alle macht, alle volken, alles wat Ik heb opgedragen, alle dagen. Zo alomvattend is zijn woord.

Ik ben met U.

Met 'Ik ben' refereert Jezus aan de naam, die bijna niet uit te spreken is: JHWH. Met deze naam maakte God Zich bekend aan Mozes. Ik ben de God die met jullie meegaat. Voor jullie uit. Zo concreet dichtbij is JHWH. Maar tegelijk waait zijn naam zo door je vingers heen, je kunt Hem niet grijpen of claimen voor jouw zaakje. Jezus is altijd net weer anders dan mensen denken. Is Hij nou God of mens? Dood of levend? In de hemel of op aarde?

Goed verstaan van de woorden 'Ik ben met jullie' veronderstelt: betrokken zijn op de zaak van God. Je zult Jezus niet bij je ervaren, als je Hem krampachtig in jouw privé leventje wilt trekken. Hij openbaart Zich aan je, als je gaat waar Hij je roept. Daarom kon Bonhoeffer zingen: Is zeker met ons, elke nieuwe dag.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. Stelling: naarmate ik meer leef als discipel van Jezus, zal ik me minder zorgen maken om de vraag of Hij wel bij mij is. Reageer.
3. Bespreek eens met elkaar de overeenkomst tussen de volgende vragen:
Kom ik in de hemel? Kom ik wel aan mijn trekken? Maakt God mij gelukkig? Wat merk ik van Jezus?
4. “De kerk is een bekrompen vereniging die alleen maar óver Jezus Christus praat.” De Ankergemeente ook?
5. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Als wij nieuwe discipelen hiertoe willen oproepen, moeten we eerst nog wel veel van onze eigen ballast (kerkelijke spelregels) weg doen. Waar of niet?
6. Voor wie meer wil.
 - a. Zoek eens alle IK BEN teksten op in het evangelie volgens Johannes. Wat zijn dingen die je opvallen?
 - b. Ken je Bonhoeffer? Of misschien een andere heilige? Misschien kun je elkaar verrijken met een mooie biografie of een mooi boek van zo iemand. Wissel eens wat uit.